



Nieuwsbrief

mei 2016



De **Oranje** Leeuw

School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon en omgeving (NTC)



In dit nummer:

Kunst in de klas	3
Jarige juf	4
Wat doen we op school	4
Januari: aandacht voor veiligheid	5
Maart: er was eens...	6
Van de bestuurstafel	7
Lezen verrijkt je leven	8
Sponsorroep	8

Ondertussen op woensdagmiddag...

Juf Claire aan het woord

Hallo iedereen,

Het is met enige trots dat ik jullie onze vernieuwde nieuwsbrief mag voorstellen en inleiden. Hij is tot stand gekomen door de recent opgerichte communicatiegroep. Hartelijk dank dames voor dit prachtige initiatief! Ik ben ervan overtuigd dat ouders, grootouders, familie,





‘Als je de deur opent van onze school, is het net of je even terugreist naar Nederland of België.’

oud-leerlingen en allen die een warm hart toedragen aan de Oranje Leeuw, hem met veel plezier zullen lezen.

Is het niet een groot privilege om in Frankrijk, meer bepaald in Sourcieux-les-Mines, de mogelijkheid te geven aan kinderen (maar ook aan ouders) om op woensdagmiddag gedurende drie uur ondergedompeld te worden in een Nederlands taalbad?

Als je de deur opent van onze school, is het net of je even terugreist naar Nederland of België. Er heerst een gezellige drukte van opgewekte kinderen die elkaar na een week terugzien, van mama's en papa's die blij zijn om rond een kopje thee te keuvelen over de laatste nieuwtjes, van vrijwilligsters die er naar uitzien om met de kinderen aan de slag te gaan, van juffen die weer zoveel hebben

voorbereid en weten dat drie uurtjes zo om zijn!

Ik vind het een voorrecht om directrice te mogen zijn van zo'n leuke school!

Claire Pétré

PS: In deze nieuwsbrief kijken we een beetje terug op het afgelopen jaar. We hebben zó veel gedaan en geleerd. Maar de blik is ook op de toekomst gericht. We willen heel graag dat de Oranje Leeuw blijft bestaan. Zie het artikel van het bestuur verderop in deze nieuwsbrief voor de laatste stand van zaken.



Thema's van het afgelopen schooljaar

September: Pluk het fruit

Oktober:

Kinderboeken(week)

November: Kunst

December: Sinterklaas en kerst

Januari: Veiligheid

Februari: Carnaval

Maart: Sprookjes

April: Koningsdag

Mei: De tijd

Juni: Bijna vakantie

Schilderen met Barbara Moody

Kunst in de klas

In november was het maandthema 'kunst' en daarom was schilderes Barbara Moody een middag op onze school te gast. Ze liet haar schilderijen zien en vertelde over haar werk. De kinderen mochten haar vragen stellen. 'Wat schildert u het liefst?', 'Wat is uw lievelingskleur?', 'Hoe lang duurt het om een schilderij te maken?', 'Hoe word je schilder?'... is een greep uit de vragen die werden gesteld.

Daarna ging Barbara met de kinderen aan de slag. Iedereen mocht een klein canvas doek beschilderen met als onderwerp 'de natuur'. Barbara zelf schilderde een boomstam. De stam en de doeken van de kinderen zijn inmiddels samengevoegd tot een kleurrijke, bloeiende boom die de wand van het bibliotheeklokaal siert.

Hartelijk dank Barbara!



Jarige juf!

Op 3 februari vierden we de verjaardag van juf Claire. Als verrassing kreeg Claire een map vol tekeningen van de leerlingen. Voordat we de tekeningen in de map stopten, maakten we er nog een foto van: een tafel vol goede wensen! Om de middag feestelijk af te sluiten, bakten de jongste kinderen met juf Emilie en juf Petra kleine pannenkoekjes voor de hele school.



Wat doen we op school?

De peuter- en kleutergroep

Deze groep wordt geleid door juf Emilie en klassenassistent juf Petra. De groep bestaat momenteel uit 1 peuter van 3 jaar en 9 kleuters van 4, 5 en 6 jaar. Het is een gezellig groepje kinderen. Elke woensdag wordt er enthousiast gewerkt.

Na de gezamenlijke opening met alle kinderen van de school gaan we in een kring op de grond zitten om de Nederlandse woordenschat te vergroten. Ieder kind komt aan de beurt om iets te zeggen over het onderwerp. Soms zijn er zeer verrassende uitspraken te horen! En natuurlijk zingen we dan ook een liedje of we doen een spel.

Daarna gaan we aan de slag met een werkblad en knutselwerkjes. Vaak wordt de groep in tweeën gedeeld en gaat de ene groep eerst met juf Emilie aan het werk en de andere groep met juf Petra. Na de pauze wisselen we van groep.

Het is leuk om te zien dat er vriendschappen ontstaan tussen de kinderen. Er wordt regelmatig veel gekletst, maar er glippen nog wel Franse woordjes doorheen. Dat proberen we te veranderen. Voor sommige Franstalige opgevoede kinderen valt dat nog niet mee, maar we zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken!

Juf Emilie en juf Petra

In de volgende nieuwsbrief kijken we mee in een andere klas.

Januari: aandacht voor veiligheid

In het kader van het maandthema 'veiligheid', kregen de leerlingen van groep 7 en 8 als opdracht een vluchtplan op te stellen voor onze school. Ze hebben pictogrammen gekozen en een bijhorende regel zodat het voor klein en groot duidelijk wordt: wat doen we bij brand. Wij moeten op school regelmatig oefenen. Maar ook voor thuis kan een vluchtplan van levensbelang zijn.

Een vluchtplan omvat een aantal afspraken die u met uw huisgenoten maakt. Aan de hand van dit plan bent u bij brand beter in staat om, samen met uw huisgenoten, veilig uit een brandende woning te vluchten.

Een paar tips

De weg naar buiten

Als kinderen ontdekken dat het huis in brand staat, is hun eerste reactie om een veilig heenkomen te zoeken onder het bed of in de kast. De kinderen moeten ramen en deuren zonder sleutel kunnen openen, denk aan een schuif of knip. Eenmaal buiten moeten de kinderen weten waar ze elkaar en hun ouders ontmoeten. Bij baby's en peuters moeten de ouders afspraken maken: wie doet wat. Maak ook afspraken over wie eventuele huisdieren in veiligheid brengt.

Goed opbergen

Het klinkt bijna té vanzelfsprekend, maar berg aanstekers, lucifers en vluchtige stoffen goed op. Zorg dat kinderen niet met vuur kunnen spelen.

Rookmelders

Bij brand is rook het gevaarlijkste. Tijdens de slaap zijn de reukorganen uitgeschakeld. Alleen het gehoor werkt



nog. Daarom is een rookmelder, die geluid maakt, zo belangrijk.

Bij een eengezinswoning is het van belang om op iedere (slaap)etage een rookmelder te monteren. In een appartement is een rookmelder in de gang, ter hoogte van de slaapkamer, een goede plaats.

Het vluchtplan op school



Maart: er was eens...

Er was eens een team juffen dat besloot om de maand maart om te toveren in sprookjesmaand. Roodkapje, repelsteeltje, de kikkerkoning, Peter en de wolf, de drie biggetjes, het lelijke eendje, goudlokje en de rode schoentjes passeerden de revue. Jullie kennen vast en zeker wel de meest bekende sprookjesschrijvers: de gebroeders Grimm, Hans Christian Anderson en Charles Perrault, maar wist u dat de leerlingen van groep 7 en 8 ook sprookjes kunnen schrijven en dit met heel veel fantasie en enthousiasme? 'Zeg Roodkapje waar ga je heen?' weerklonk elke woensdag als openingstune.



En als dan een van de moeders je vertelt dat ze het een geweldig thema vindt omdat haar zoon enthousiast zit te lezen in haar oude sprookjesboek, dan kan ik jullie vertellen dat Juf Emilie en ik nog lang en gelukkig...

Juf Claire



*Hoe Hollands wil je het hebben?
Een bammetje met kaas. Gespot
op woensdag op het aanrecht van
de Oranje Leeuw.*

Eindfeest! 29 juni, 18:00 uur

Op woensdag 29 juni, na schooltijd, vieren we ons jaarlijkse eindfeest op het plein van de school. De kinderen laten dan graag zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Noteer alvast de datum, verdere details volgen via e-mail.

Van de bestuurstafel

Het heeft een klein jaartje geduurd, maar we zijn er weer met onze nieuwsbrief. Met dank aan de recentelijk opgerichte commissie 'Communicatie' van De Oranje Leeuw.

Deze commissie staat onder leiding van Janny Beekman en bestaat verder uit de leden Arenda, Elisabeth en Petra.

Zij gaan de informatievoorziening van de school naar u, en naar een groter publiek toe, verder structuur geven en fraaier verzorgen. Zij dragen zorg voor de website, de Facebook-pagina en reguliere verzending van e-mails.

Veel succes dames!

Het schoolbestuur is zich aan het beraden over de nabije toekomst waarbij we financieel rond moeten komen zonder subsidie van de Nederlandse overheid. In grote lijnen gaat het om het volgende: Op een jaarlijkse begroting van ongeveer € 17.000 is een subsidiebedrag van ± € 6.000 een relatief groot bedrag. In die begroting is een bedrag van ± € 10.000 als onkostenvergoeding (uren en andere onkosten) van de twee betaalde leerkrachten opgenomen.

Om tot een financiële herstructurering te komen moeten we alle alternatieve scenario's bekijken: van het geld genereren (o.a. sponsoring, donaties en evenementen organiseren) tot het doorvoeren van bezuinigingen (o.a. onkosten drukken en activiteiten kostenneutraal maken).

Mogelijke oplossingen zijn o.a.: het vormen van een volledig team van vrijwilligers of een team van vrijwilligers met een of twee gedeeltelijk betaalde krachten.

Als bestuur zijn we echter ook bezorgd om de kwaliteit van het onderwijs. Met gekwalificeerde en betaalde leerkracht(en) zou goede kwaliteit zeker gewaarborgd kunnen blijven.

Het volledige "De Oranje Leeuw" team (bestuur, leerkrachten en vrijwilligers) heeft de intentie uitgesproken door te willen gaan met de school omdat we er als directbetrokkenen :

- zien dat de kinderen er echt veel van opsteken,
- zien dat de kinderen er veel plezier in hebben als ze bij ons op school zijn,
- weten dat het later erg goed van pas komt bij instroming in het Nederlandstalig onderwijs,
- weten dat meertaligheid bijdraagt tot een goede algemene ontwikkeling.

Wat voor het voortbestaan van de school erg belangrijk is, is de onvoorwaardelijke steun en

betrokkenheid van ouders. Het krijgen van enkele uren Nederlandse taal per week, maakt een relatief klein deel uit van de gehele wekelijkse activiteiten van een familie, niettemin is uw betrokkenheid en inzet cruciaal! Voor het schoolteam is dat een motivatie om zich nog meer in te zetten voor u en uw kind. Daarom vragen wij u actief mee te doen.

Om geld binnen te krijgen, vragen wij u om samen met enkele ouders:

- een sponsor- en donatieprogramma op te richten,
 - evenementen te organiseren,
- met als doel het voortbestaan van de school te garanderen.

Of heeft u suggesties om de school op een andere wijze in gunstig financieel vaarwater te brengen, laat het ons weten. Stuur een mail naar onze secretaris Miranda Leenheers (miranda.leenheers@orange.fr).

Eind mei zal op de internationale school van Ferney-Voltaire een regiobijeenkomst worden gehouden over het Nederlandse Taalonderwijs in Frankrijk. Diverse instanties zullen daarbij aanwezig zijn, waaronder een aantal NTC-scholen. Zij zullen afgevaardigden sturen die gaan deelnemen aan diverse workshops. Eén workshop is volledig gericht op het financieel herstructureren van een schoolbegroting zonder subsidie.

De schooldirectrice Claire en de voorzitter van het bestuur Peter zullen daarbij aanwezig zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u daarvan verslag uitbrengen.

Namens het bestuur,
Peter Boets
Voorzitter



Lezen verrijkt je leven

Op woensdag 6 april zijn de kinderen door een onafhankelijk persoon, onze vorige directrice Carien, getest op leesvaardigheid. Zij kon constateren dat de kinderen allemaal heel goed vooruit zijn gegaan. Bravo kinderen!!!!

Toch blijft het belangrijk dat de kinderen blijven lezen, ook thuis. Ik weet dat ze ook Franse boeken moeten lezen, maar ik vraag de ouders om het lezen van Nederlandstalige boeken te blijven stimuleren. In de bibliotheek op school hebben we veel leuke, spannende, interessante boeken staan voor iedere leeftijd.

Zelf lezen door de kinderen is goed, maar voorlezen ook. Niet alleen voor de kleintjes. Ze horen dan dat de intonatie ook belangrijk is voor begrijpen van de tekst. Een goed idee kan zijn dat oudere kinderen aan jongere broertjes en zusjes voorlezen. Of aan een ouder. Zo leren zij om 'op toon' te lezen.

Lezen verrijkt je leven.

Leert je te leven.

Lezen geeft begrip van anderen en van het andere.

Lezen is een levensvoorwaarde.

Juf Janny



Nieuwsbrief

mei 2016

Tot ziens

Het volgende nummer
verschijnt eind juni

Deze nieuwsbrief werd gemaakt
door de communicatiecommissie
van de Oranje Leeuw.

Janny Beekman, Elisabeth
Elbers, Arenda Kos en Petra
Schoones

Contact: arendakos@gmail.com



Zie ook onze website:
www.deoranjeleeuw.net

Doe mee!

Heeft u ideeën, een leuke tekst of een andere bijdrage voor de nieuwsbrief? Stuur ze op. We vinden het leuk als u meedenkt en meedoet.

De nieuwsbrief is bedoeld om ouders en belangstellenden te informeren over de Oranje Leeuw. Een mooi uithangbord voor onze geweldige school. Hoe meer reclame we maken, hoe beter.

In het artikel van het bestuur kunt u lezen over het wegvallen van de subsidie voor onze school. We moeten nu hard ons best doen om op andere manieren geld te verzamelen. De chocoladeverkoop met kerst en de snertmiddag in januari zijn een mooi voorbeeld van de eerste successen.

Sponsors gezocht

Gewoon simpel geld storten kan ook. We werken met een klein budget, dus alle beetjes helpen.

Dit is ons rekeningnummer:

IBAN: FR96 2004 1010 0714 1918 5R03 872

BIC: PSSTFRPLYO

t.a.v. NTC Lyon

Help mee om de Oranje Leeuw te laten bestaan.